

RESEFÖRSLAG PERU



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att komma till Peru och Lima måste man byta flyg en gång och detta görs med fördel i Europa. Ankomst till Lima samma eftermiddag/kväll och här möts ni av vår lokala representant, som eskorterar ert till hotellet på flygplatsen.

Dag 2

Efter frukost promenerar ni över till inrikesterminalen för att checka in på ert flyg till Puerto Maldonado, inkörsporten till Amazonas i södra Peru.

Vid ankomst möts ni av guider från er lodge och tillsammans med andra gäster färdas ni med båt på floden Madre de Dios till ert hotell. Vid ankomst serveras en buffélunch med organiska råvaror och inhemska smaker. Efter lunch är det dags att bekanta sig med regnskogen genom att ta en promenad på någon av de stigar som finns i anslutning till lodgen.

I skymningen gör ni en båttur på floden och guiden berättar om ekosystemet och nattdjuren.

Dag 3

En heldag att utforska och uppleva fantastiska Amazonas. Fiska piraya, spana efter den blyga rosa floddelfinen eller besöka en lokal indianby är exempel på något av det man får uppleva här.

Erfarna naturguider tar med gästerna på dagliga utflykter i djungeln och på floden, och man har chans att se kajmaner, sengångare, apor och fåglar i mängder. Men givetvis kan man också bara ligga i en hängmatta och njuta av allt det vackra, omgiven av djungelns alla spännande ljud

Dag 4

Ni åker tillbaka med båt till och flyger vidare till Cusco, belägen på cirka 3500 möh, vilket bär respekt med sig. Men med lugnt tempo, lätt mat och mycket vatten så brukar det inte vara något problem. En kopp "coca-te" brukar också hjälpa mot höjden. Detta serveras redan på flyget hit.

För att underlätta er acklimatisering till höjden, åker ni direkt från Cusco ner i den Heliga Dalen, ca 1000 meter lägre, och här bor ni i två nätter. Vid ankomst möts ni av en chaufför. På vägen till ert hotell besöker ni med er guide textilcentrat i Awanacancha.

Dag 5

Idag väntar en heldagsutflykt i den vackra Heliga Dalen. Här finns mycket att se och uppleva, till exempel saltfälten i Maras och dess terrasser där salt från olika källor lagras. En annan sevärdhet är de cirkulära terrasserna i Moray från inkatiden. Man tror att dessa uråldriga terrasser har använts som en typ av växthus. Ni besöker även Inka fästningen Ollantaytambo, eller solens tempel som den också kallas.

Dag 6

Idag väntar en av resans största upplevelser – Machu Picchu!

Tidigt på morgonen tar ni tåget mot Aguas Calientes, byn som ligger nedanför Machu Picchu. Resan går längs med floden i dalgången mellan de majestätiska bergen. Ju närmre Aguas Calientes man kommer ju mer regnskogslik blir naturen. Från den lilla byn Aguas Calientes går det bussar i skytteltrafik upp till Machu Picchu, 2450 meter över havet.

Staden anses ha byggts av inkan Pachacuti omkring 1440 och var bebodd fram till den spanska erövringen av Peru 1532. Spanjorerna kom dock aldrig till Machu Picchu och hade inte heller någon vetskap om stadens existens. Machu Picchu övergavs av inkaindianerna av okända skäl och "glömdes bort", förmodligen på grund av att dess funktion inte längre behövdes efter den spanska erövringen.

Staden, som med åren kamouflerades av vegetation, återupptäcktes av några lokala bönder när en skogsbrand bröt ut och avtäckte delar av berget 1911. Machu Picchu upptogs på Unescos världsarvslista 1983.

Ni upplever denna makalösa plats tillsammans med er guide. Sen eftermiddagen tar ni tåget tillbaka till Cusco.

Dag 7

Idag gör ni en halvdagstadsrundtur till fots med guide i den charmiga staden Cusco.

Ni besöker bl.a stadsdelen San Blas, Cuscos katedral, Pre- Columbian konstmuseum och Korikancha templet. Eftermiddagen på egen hand.

Dag 8

Tidig transfer från hotellet till tågstationen i Cusco. Härifrån avgår tåget till Puno vid Titicacasjön. Ni kommer att färdas på höga höjder, mellan 3000–4000 meter över havet.

Denna spektakulära tågresan går mellan vackra Cusco och historiska Puno, över Andernas platå där man ser de typiska lamadjuren Vicuña och Alpaca. Ett stopp brukar man göra i natursköna La Raya, vilket också är den högsta punkten på rutten. På resan serveras lunch i restaurangvagnen, följt av kaffe i utsiktsgagnen. Efter en ca 10 timmars tågresan når ni Puno och härifrån är det transfer till ert hotell.

Dag 9

Efter frukost startar er båtutflykt på Titicacasjön.

Ni börjar med att besöka ön Taquile, ca 1,5 timme ut i sjön, som befolkas av Quechua-folket. Ni promenerar runt på denna vackra ö och passa på att gå upp på toppen, där ni har en underbar utsikt över Titicacasjön. Ni kommer också att få se prov på traditionellt hantverk och dans.

Därefter blir det lunch på en mysig restaurang med utsikt över sjön.

På eftermiddagen beger ni er till Uros, de flytande vassöarna. Dessa världsunika öar består av tjocka lager vass och här bor lokalbefolkningen i vasshyddor. De livnar sig på fiske och turism.

Dag 10

Åter en tidig morgon väntar, när det är dags att fortsätta färden till byn Chivay i Colca Canyon. Ni åker det vackra landskapet högt uppe på Andernas platå, den så kallade Antiplano. Stopp görs i Lagunillas för att se fåglar, i Pampa Canahua för att dricka coca-te samt i Patapampa för att se vulkaner. Ni kommer att färdas på runt 4000 - 5000 meter över havet.

Dag 11

Efter frukost beger ni er mot Kondorerna och där ni förhoppningsvis får uppleva detsamma. Det tar en dryg timme på slingriga bergsvägar med hänförande utsikt över ravinen. Vid Condor Cross Viewpoint har ni chans att se de majestätiska Kondorerna, när de svävar över ravinen på jakt efter föda. En häftig upplevelse! Eftermiddagen på egen hand. Ni har tillfälle att besöka byn Chivay, vandra i den fina naturen eller bara ta det lugnt på ert hotell.

Dag 12

Idag lämnar ni Colca Canyon bakom er och styr färden mot den fina kolonialstaten Arequipa på ca 2400möh. Vid ankomst väntar lunch och sedan har ni eftermiddagen till att strosa runt i staden. Missa inte torget med sina vackra byggnader och den enorma katedralen.

Dag 13

Transfer till flygplatsen i Arequipa för flyg till Lima. Vid ankomst Lima väntar transfer till ert hotell i stadsdelen Miraflores. Efter lunch gör ni en stadsrundtur i det koloniala och det moderna Lima. Staden kallades "The City of the Kings" av de spanska konkvistadorerna. Ni ser bl.a Limas historiska centrum och passerar Plaza San Martin, Plaza Mayor, regeringspalatset, stadshuset och Limas katedral.

Områden som San Isidro och Miraflores, El Olivar park med olivträd som importerats från Spanien på 1400-talet hinner ni också med.

Dag 14

Dagen på egen hand innan det är dags att åka till Limas flygplats och påbörja resan hem till Skandinavien.

Detta är endast ett exempel på en skräddarsydd resa till Peru, man kan ändra som man önskar i programmet och lägga till vandringar, åka till beachen, fortsätta resan till Bolivia eller göra en kombination med Ecuador eller kanske Chile? Alla möjligheter finns!