

RESEFÖRSLAG JORDANIEN



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. Det finns i nuläget ett par olika flygbolag som flyger direkt till Amman från Köpenhamn. Alternativ blir det ett byte på vägen, vanligtvis i Wien. Ni landar sent på kvällen eller mitt i natten beroende på flygtid.

Dag 2

Frukost och en dagstur till Jerash väntar er idag, ni ska besöka en av världens mest välbevarade ruiner från Romarriket. Sightseeing i Jerash eller Gerasa, som staden hette under forntiden. Staden var befolkad redan 3000 år f.Kr. När regionen erövrades av den romerske kejsaren Pompejus år 63 f.Kr. blev Jerash en del av det Romerska imperiet. Under sin glansperiod lär Jerash ha haft 20 000 invånare. Åtteresan på eftermiddagen går över ett kuperat landskap, olivlundar samsas med vetefält och byarna pryds av moskéer. Ni ser odlade fält, människor i traditionell klädsel och höga bostadshus i en salig blandning på vägen tillbaka mot Amman.

Dag 3

Vi lämnar Amman efter frukost och beger oss med buss till berget Nebo eller Mosesberget som det också kallas. Enligt traditionen var det här Moses dog, men hans grav har man ännu inte funnit. Det var här han stod och såg in i det förlovade landet. En liten kyrka byggdes på toppen av berget av den kristna befolkningen och under 600-talet var detta en plats dit pilgrimer från när och fjärran besökte. Från berget har man en vid utsikt över berglandskapet och vid klar sikt syns Israel. Detta var områden som såväl Abraham som Moses vandrade igenom. Härifrån är det nära Madaba som är resans nästa stopp. Denna gamla stad har varit befolkad i mellan 4 000 och 5 000 år och finns omnämnd i bibeln som staden Moabite av Medeba. Färden fortsätter genom Jordanien till Bethany vid Jordanfloden och Döda havets norra strand. Det var här som Jesus döptes av Johannes Döparen. Efter en lång historisk dag checkar ni in på ett trevligt hotell vid Döda havet.

Dag 4

Döda Havet är en väldigt speciell plats. Njut av en stilla morgon och flyt omkring i det salta vattnet i vilket man knappt kan vända på sig! Leran är känd här och oändligt många skönhetsprodukter kommer härifrån. Man kan få hela sin lekamen insmord i leran här och genomgå en topp till tå

skönhetsbehandling! Runt lunchtid går så färden vidare mot Petra där ni checkar in framåt kväll och äter en god middag på hotellet.

Dag 5

En heldag i den rosa klippstaden Petra. När Petra blev framröstad som ett av världens underverk den 7/7-2007 så jublade inte bara Petra och dess invånare utan hela landet.! Denna platsen är magisk och växer ständigt fortfarande då utgrävningarna fortsätter och området blir större.

En av världens mest fascinerande kulturskatter är både mystisk och imponerande och har en rik historia som sträcker sig 9 000 år tillbaka i tiden. Staden upptäcktes 1812 Johann Burckhardt. Han ville undersöka ryktena om en försvunnen stad och övertalade sin beduinguide att visa honom den hemliga vägen genom klippgångarna. Petra återtog sin plats på världskartan och det finns verkligen mycket att se och upptäcka här. Efter en heldag här så behöver fötterna vila och ni stannar över natten på ert hotell i Petra.

Dag 6

Utcheckning och vidare färd mot Wadi Rum. Öknen ligger ca 1 000 meter över havet. Området är ett av de absolut vackraste i hela Mellanöstern och består av sandstensberg utspridda över ett gigantiskt ökenområde där beduiner lever med sina getter. Wadi Rum är idag en nationalpark och det innebär bland annat att man inte får köra i buss. Vi byter till öppen jeep och med vinden i håret kör vi på upptäcktsfärd i den vackra öknen där storfilmerna Lawrence of Arabia spelades in 1962 med Peter O'Toole i huvudrollen. Efter en tur här fortsätter bussen mot Aqaba eller så finns alternativet att stanna över natten i ett beduintält, äta en god middag under stjärnorna och njuta av tystnaden och mystiken.

Dag 7

Aqaba är Jordaniens riviera. Man delar strand och hav med Israel och Eilat som ligger precis intill. Aqaba är en livlig stad och här finns lokala marknader, med allt från tyg till kryddor och kläder att köpa med sig hem.! Röda Havet är perfekt för dykning och snorkling, passa på att ta en båttur ut på havet och njut av livet under ytan.

Här stannar ni valfritt antal dagar innan er transfer åter kör er till Ammans flygplats för resan tillbaka mot Skandinavien.