

RESEFÖRSLAG JAPAN



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag.

Dag 2

Efter ankomst väntar er guide/chaufför på er och kör er till valt hotell i Tokyo. Det är ungefär 8 mil från flygplatsen in till centrala delarna av Tokyo. Vill ni åka på egen hand, finns det tåg som går in till staden.

Incheckning på valt hotell resten av dagen på egen hand.

Tokyo är en stor stad med cirka 13 miljoner invånare och har varit Japans huvudstad sedan 1868. Har ni sett filmen "Lost in Translation", så kan ni förstå den kulturskillnad som väntar er här, men det är också det som gör landet och staden så underbart speciella!

Alla skyltar är skrivna på japanska så det är lätt att gå vilse, men japanerna är otroligt hjälpsamma och gästvänliga och hjälper er gärna tillrätta.

Dag 3

Efter intagen frukost blir ni mötta av er engelsktalande guide och tillsammans ger ni er ut på en heldagstur i Tokyo. Tillsammans med guiden tar ni er runt med kollektivtrafik och får således en fin helhetsbild av staden. Ni besöker bland annat välkända Ginza-området, med sina jättelika varuhus och fantastiska folkliv. Det unga och trendiga Tokyo är Shibuya, som erbjuder bra shopping och sent nattliv.

Dag 4

Idag har ni ingen guide som tar er runt, utan dagen spenderas på egen hand.

Tokyo erbjuder så mycket och det är omöjligt att lära känna denna kontrastfyllda metropol på några få dagar. Kanske ett besök i Uenoparken? Här finns flera trevliga museer, inte minst Nationalmuseet.

Åker ni på våren, finns chansen att få se den otroligt vackra körsbärsblomningen.

För de teknikintresserade är det stadsdelen Akibara som gäller. Längs huvudgatan Chuo-dori finns det mesta och det senaste inom elektronik och digital teknik.

Dag 5

Idag checkar ni ut och lämnar Tokyo. Dagens mål är Kamakura & Mount Fuji, med en privat minivan och er guide.

Ni besöker bland annat "Daibutsu" (Great Buddha) i Kamakura och "the Fifth Stage of Mount Fuji", om vädret tillåter.

Övernattningen blir speciell - ni ska bo på ett traditionellt japanskt värdshus (ryoka)

Ni bor precis bredvid Hayakawa River och med utsikt över bambukullarna. Er ryoka erbjuder ett lyxigt japanskt boende med naturliga varma bad. Rummet har vanligtvis tatamigolv (vävda halmmattor), futonsängar och eget badrum. Maten som serveras här är också mycket speciell.

Dag 6

I bergen sydost om Tokyo, ligger Hakone, nationalparken som är ett välbesökt utflyktsmål. Här hittar ni en av Japans äldsta kurorter, med vulkaniska varma källor i närheten. Er dag börjar med en halvdagstur i staden Hakone med privat minivan och ni besöker även sjön Ashi med sin klassiska utsikt över Fuji och vulkanen Owakudani.

Ni fortsätter vidare i landet med expresståg till Takayama. Sträckan är känd som en av Japans vackraste tågresor och man åker upp i bergen utmed floder och teodlingar. Ni anländer på kvällen till denna stad, belägen mitt i det japanska alplandskapet.

Dag 7

Denna dag ägnas åt en heldagstur i Takayama, både via buss och till fots, med engelsktalande guide. Takayama kallas även "Lilla Kyoto", för sin eleganta arkitektur och kultur. Här finns några av Japans finaste intakta stadsmiljöer från den så kallade Edo-perioden. Regionen har i många hundra år varit känd för trähantverk, varför lokala hantverkare och snickare ofta hämtades till de stora palats- och tempelbyggen i Kyoto och Nara.

Dag 8

Idag åker ni med expressbuss till Shirakawago, färden tar ungefär 1 timme. Vid ankomst får ni en guidad tur till fots innan ni fortsätter med buss till Kanazawa. Här finns eleganta samurajkvarter, geishakvarter och Japans mest kända tempel, Eihei-Ji. De historiska byarna Shirakawa-go och Gokayama, är enastående exempel på traditionella bosättningar som har lyckats anpassa sig till dagens moderna Japan.

Dag 9

Idag fortsätter ni, tillsammans med er guide, att utforska Kanasawa, som under Edo-perioden var landets rikaste. Kanasawa är en av de få storstäder som klarade sig intakt under Andra Världskriget och därför har staden sällsynta områden av förkrigsmiljö bevarade, däribland en av Japans tre vackraste trädgårdar, Kenroku-en, som ni besöker under dagen. Ni besöker även ett gammalt samurajhus och den välkända Omicho-Ichiba-marknaden. Under eftermiddagen fortsätter resan med snabbtåg till Kyoto. Transfer till valt hotell och incheckning.

Dag 10

I Kyoto finns de mest eleganta templen, palatsen och trädgårdarna i hela landet. Att härstamma från Kyoto anses vara bland det mest nobla i Japan. Kyoto, liksom Kanasawa, bombades aldrig under kriget och redan då ansågs Kyoto som en väldigt fin och viktig stad. Ni stannar till på Kinkakuji, den gyllene paviljongen, som troligtvis är det mest kända av Kyotos hela 1 600 tempel.

Ett annat stopp under dagen är Nijoslottet, som färdigställdes år 1626 som bostad för Tokugawa Shogun. Slottet är berömt för sitt sjungande näktergalsgolv, som skulle varna för oinbjudna gäster. Det är vackert placerat på pålar och längs vägen omges slottet av blommande körsbärsträd.

Dag 11

En dag för egna upptäckter i Kyoto. Vill ni boka på turer med guide så hjälper vi er gärna.

Dag 12

Frukost på hotellet och utcheckning därefter. Ni blir hämtade av er transfer och körda till tåget som tar er till Hiroshima. Under ett besök i fredsparken hittar man Peace Memorial Museum, som med all sin dokumentation bevarat minnet av katastrofen efter den första atombomben. Atomic Bomb Dome är den enda byggnaden som står kvar sedan 06 aug 1945 kl 08.15 på morgonen, då resten av staden utplånades.

Dag 13

Idag väntar ett besök på ön Miyajima, som ligger ca 10 minuter utanför Hiroshima och är ett av Japans mest populära sevärdhet. Här reser sig den röda Torii sig upp ur vattnet och det är en högaktad helgedom som daterar sig tillbaka ända till 500-talet. Hela tempelanläggningen har ett stort skönhetsvärde och tycks flyta på havsytan. Under eftermiddagen tar ni åter tåget mot Tokyo för att bo sista natten på resan här.

Dag 14

Tidig utcheckning och tåg tillbaka mot Narita. Med valt flygbolag åker ni hemåt till Skandinavien igen, vanligtvis åker man dagflyg mot Europa.