

## RESEFÖRSLAG INDIEN



### Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. Man kan både åka dag och nattflyg dit.

### Dag 2

Efter landning i New Delhi väntar er guide/chaufför på er och kör er till valt hotell. Delhi har hotell för alla smaker och plånböcker.

### Dag 3

Efter frukost blir det idag en sightseeingtur i gamla Delhi och man får bland annat se Indiens största moské Jamar Masjid. Turen går därefter vidare mot nya Delhi. På paradgatan Rajpath ligger triumfbågen India Gate, vi ser även presidentpalatset Outab Minar och Stormogulen Humayans grav. Övernattning på valt hotell i Delhi.

### Dag 4

Utcheckning från hotellet och vidare färd mot Agra. Vid ankomst checkar ni in på hotellet och därefter väntar Taj Mahal, detta universella kärleksbevis, där det inte sparades på någonting när det byggdes. Kejsar Shah Jahan lät bygga detta till sin älsklingshustru i mitten av 1600-talet, helt i vit marmor och med en grönskande trädgård intill.

### Dag 5

Under förmiddagen går resan vidare till nationalparken Ranthambore, avståndet är ca 25 mil och ni färdas söderut. Ankomst på eftermiddagen och ni checkar in på er camp/lodge där en god middag väntar.

### Dag 4

I arla morgonstund ger ni er ut i parken rakt in i Kiplings värld, med förhoppningen att se många olika djur. Chansen att få uppleva den kamouflerade tigern är god, men det finns så klart inga garantier. Sedan 1973 är nationalparken en del av Project Tiger för att bevara sitt tigerbestånd. Ni kommer



tillbaka för en god frukost och har sedan hela dagen att njuta på campen innan ni gör ett nytt besök i nationalparken framåt kväll.

#### Dag 6

En sista safari innan resan fortsätter efter frukost mot Jaipur. Avståndet är 15 mil innan ni når Jaipur, som också kallas den rosa staden. Rosa betyder "välkommen" i Indien - allt här har en mening och betydelse!

Ni besöker Birlatemplet, ett hindutempel, som även detta är byggt i vit marmor. Vidare besöker ni Amberfortet, detta fort och palats byggdes av maharajan Man Singh 1592. Ni ser fantastiska marmorpelare och vackra målningar. Övernattning på valt hotell i Jaipur.

#### Dag 7

Idag går resan tillbaka mot Delhi. Härifrån kan ni göra många olika turer vidare till andra delar av landet. Kanske flyga till Varanasi som är en viktig pilgrimsstad för hinduer, den sägs vara den äldsta och en av de allra heligaste. Kanske flyga ner till Kerala och uppleva det gröna Indien med mycket teplantager och göra några nätter på en flodbåt i Backwaters eller flyga till Goa för sol och bad några dagar och bo precis intill de gyllengula stränderna. Man kan också kombinera Indien med Maldiverna, Sri Lanka eller varför inte Nepal eller Bhutan?