

RESEFÖRSLAG ARGENTINA



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Buenos Aires måste man byta flygplan en gång i Europa.

Dag 2

Ankomst Buenos Aires – även kallat Sydamerikas Paris! Er guide möter er på flygplatsen och tar er till hotellet för incheckning. Dagen är till ert eget förfogande, kanske en promenad längs gatorna i den pampiga huvudstaden. Övernattning, 3 nätter i Buenos Aires.

Dag 3

Ni hämtas för en stadsrundtur med engelsktalande guide. Buenos Aires grundades resan på 1500-talet mellan Pampas slättland och Rio de la Plata. Staden växer ständigt och har idag ca 12 miljoner invånare. Ni kommer att få se presidentpalatset där Eva Perón höll sina tal till befolkningen. Det var även här på torget, Plaza de Mayo som mödrarna till de bortförda barnen träffades en gång i veckan mellan 1977 - 2006. Ni besöker olika stadsdelar bl.a La Boca, som är en färgsprakande del där hamnen låt och det var här Evert Taube steg i land 1910.

På kvällen blir det en eldig tangoshow med middag och vin på en av stadens Tango etablissemang.

Dag 4

Ni har en dag på egen hand, lite förslag på vad ni kan göra.

På "Teatro Colon" kan ni få en guidad tur av operahuset, byggt i fransk renässansstil och invigdes 1908 med Guiseppe Verdis opera Aida. (De har ett pris för turister och ett lägre pris för lokalbefolkningen.)

Femstjärniga hotellet Alvear Palace i området Recoleta serveras "afternoon tea" i hotellets vinterträdgård, populärt bland stadens fina damer.

En kaffepaus på Argentinas äldsta café, Café Tortoni. Shopping hittar ni t ex på gågatan Calle Florida.

En utflykt till Tigre som ligger nordväst om Buenos Aires (ca 1 timma) vid floden Paraná. Här utforskar man Paranádeltat och dess kanaler per båt.

Dag 5

Efter frukost hämtas ni för en transport till Buenos Aires flygplats. Flyg till Iguazu.

När ni landar möts ni av en chaufför för en transport till ert hotell.

Iguazu ligger på gränsen mellan den brasilianska staten Paraná och den argentinska provinsen Misiones i nationalparken Iguazu (på brasilianska: Iguacu). Här ligger Iguazu Falls som hör till bland de mest berömda och imponerande vattenfallen i världen. De breder ut sig i nästan 3 km och har en fallhöjd på 70 meter. I genomsnitt forsar 5000 ton vatten i sekunden genom de ca 270 vattenfallen. Ni bör se vattenfallen från både den argentinska sidan, där de är våldsamma - och den brasilianska, där det är vackert. Här finns subtropisk regnskog med palmer, ormbunkar, färggranna papegojor och blomstrande orkidéer. Det finns också massor av vandringsstigar. Klimatet omkring Iguazu är subtropiskt med en skyhögt luftfuktighet. Övernattning, 3 nätter Iguazu.

Dag 6

På morgonen hämtas ni för en halvdags guidad tur av fallen från brasilianska sidan. Glöm inte era pass! Det kan ta lite tid vid gränsen innan ni fortsätter mot nationalparken.

När ni är framme vid fallen går ni längs gångstigar som tar er till bästa utkiksplatserna, bekväma och oömma skor är ett måste!

Dag 7

Idag gör ni en heldags guidad tur på den Argentinska sidan. Om ni inte redan igår köpte en regncape, så är det dags att göra det nu, de finns att köpa inom området.

Missa inte "The great adventure", stora gummibåtar som styr rakt ut i det kokande vattnet och kör med hög fart mot ett av fallen, en garanterat blöt upplevelse! Denna tur kan bokas mot extra kostnad. Lunch äter ni (på egen bekostnad) inne på området.

Dag 8

På morgonen hämtas ni för en transport till flygplatsen. Flyg till Salta.

När ni landar möts ni för en transport till ert hotell.

Längst uppe i väst, på hög höjd i Anderna, ligger den charmiga kolonial staden Salta. Stadens kännetecken är den spanskpräglade arkitekturen från 1500-talet, med låga hus och smala gator. I stadskärnan finns det traditionella öppna torget med den vackra katedralen.

Värt att besöka är det arkeologiska muséet de Alta Montaña (MAAM) i centrala Salta. Här finns en utställning om "the sleeping children", mumifierade barn från Inca-tiden, som man hittat i Anderna på Lullailaco vulkanen, på över 5000 möh.

Strax utanför ligger San Bernardo-berget, där man kan ta linbanan upp och få en vacker panoramautsikt över staden och dalen. På landsbygden norr om Salta, påminner de små bergsbyarna och kulturen mycket om de andra länderna i Anderna, som tex Peru och Bolivia.

Övernattning, 3 nätter Salta

Dag 9

Idag gör ni en heldagsutflykt med engelsktalande guide. Turen startar från Salta och passerar dalen Siancas vilken kantas av socker, tobak, bönor och bomullsfält. Vegetationen försvinner när vi närmar oss Humahuaca och vi passerar färgglada byar, Purmamarca vid foten av den så kallade 7-färgade bergen, den gamla byn Tilcara med pucara (en gammal bosättning). Byn Huamahuaca är en fin kolonial

by med vackra hantverk. Lunch på egen bekostnad. På vägen tillbaka gör ni ett stopp i staden San Salvador de Jujuy för att besöka katedralen. Tillbaka på hotellet på kvällen.

Dag 10

Heldagsutflykt till områdena söder om Salta, med engelsktalande guide. Färden går via dalen Lerma, en viktig tobaks region. En slingrande väg omges av fantastisk geologi till dess att ni når fram till "Djävulens hals" och den naturliga amfiteatern med sin perfekta akustik. Sakta ändras landskapet och övergår till vinregioner när ni närmar er staden Cafayate med sin populära konst, arkeologiska museum och katedral. Längs vägen stannar ni vid några olika vingårdar för provsmakning av det lokala vita Torrontes vinet. Lunch på egen bekostnad. Ni är tillbaka på hotellet på kvällen.

Dag 11

En transport till Salta flygplats. Flyg till Buenos Aires. Vid ankomst möts ni för en transport till ert hotell. Resten av dagen på egen hand. Övernattning, 1 natt i Buenos Aires.

Dag 12

Frukost och utcheckning. En chaufför hämtar er för en transport till Pampas och er Estancia.

Pampas – det är här de "hundra gröna milen" kommer in i bilden. Och det var här Evert Taube kom ridande en afton i april. Det är här som gauchos, Argentinas cowboys, driver sin boskap runt sina estancias, så att resten av världen kan njuta av en riktigt härlig köttbit. Det är ett jättelikt område med mängder av estancias och visst har turismen satt sina spår, men köttbiten smakar inte sämre för det. Och gauchos är fortfarande lika skickliga på hästryggen och musiken lika sensuellt eldig. Övernattning, 1 natt på en Estancia

Dag 13

Frukost och utcheckning. I god tid före avresa hämtas ni för en transport till flygplatsen. Hemresa.