

SRI LANKA



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. Resan kräver flygbyte längs vägen.

Dag 2

Ert flyg landar väldigt tidigt på morgonen eller under sen eftermiddag, beroende av vilka flygtider ni väljer. Efter att ni lämnat pass- och tullkontrollen, väntar er chaufför i ankomsthallen.

Ni åker antingen till huvudstaden Colombo, eller lite norrut, till Negombo, där ni får en dags vila vid havet och swimmingpoolen innan ert äventyr tar fart på riktigt.

Dag 3

Er chaufför styr kosan mot Dambulla, som ligger norrut och inåt landet. Resan tar ungefär 6 timmar och ni stannar längs vägen, efter önskemål och behov. Längs vägen besöker ni Anuradhapura, landets gamla huvudstad, som grundades redan under 400-talet f.Kr. Den finns på UNESCO:s världsarvslista och kallas nu "Den Heliga Staden". Ni ankommer till Dambulla och ert hotell framåt kvällen.

Dag 4

Under morgonen, innan solen står allt för högt, besöker ni Sigiriya, en klippa som reser sig 180 meter upp över det grönskande landskapet. Namnet betyder 'lejonklippan' och denna finns också upptagen på UNESCO:s lista. När ni väl har promenerat upp, belönas ni med en helt fantastisk utsikt över vidderna. Tillsammans med fästningen och vattenträdgården, utgör Sigiriya-komplexet utan tvekan en av Sydasiens mest imponerande sevärdheter. Efter en välbehövlig lunch, åker ni vidare för att besöka det Gyllene Templet, ett av de mest imponerande buddhistiska grottemplerna i världen.

Dag 5

Ni njuter av frukost på hotellet innan det är dags för vidare färd mot Kandy, en resa på drygt 2 timmar, även om avståndet bara är drygt 75 kilometer. Kandy är Sri Lankas näst största stad och även en av buddhismens mest heliga platser. Här finns nämligen 'Sri Dalada Maligawa', Den Heliga Tandens Tempel, som enligt legenden innehar en av buddhismens viktigaste relikter – Buddhas hörntand. Tandens ska ha tagits från Buddhas kremerade kropp i Indien, och under århundraden har den sedan bytt ägare, innan den hamnade i Kandy, där den visas upp tre gånger om dagen.

Dag 6

Idag har ni dagen fri för egna strövtåg. Kanske kan några timmar vid hotellpoolen vara en lagom aktivitet? Annars rekommenderas ett besök i den botaniska trädgården, en lokal marknad eller en kryddträdgård.

Dag 7

Efter frukost och utcheckning, tar er chaufför med er till tågstationen, där ni stiger ombord på ett tåg som tar er genom Sri Lankas högländ, till Nuwara Eliya. Ni färdas genom en vacker och imponerande natur, med böljande kullar och teplantager under ungefär 4 – 5 timmar. Här är det svalare och torrare luft, samt lägre temperatur än tidigare under resan, då ni har kommit till en höjd på runt 2 500 meter över havet. Ni besöker en av de många teplantagerna i området och får givetvis en provsmakning av den välsmakande drycken.

Dag 8

Resan går vidare och nästa stopp blir Yala National Park vid Sri Lankas sydöstra kust. Resan kan ta uppåt hela dagen och ni beräknas ankomma till ert hotell framåt kvällen. Ni äter middag innan det är dags för övernattnig. Då det blir en tidig morgon nästkommande dag, rekommenderar vi att ni lägger er i god tid.

Dag 9

Dagen startar tidigt och ni beger er mot Yala National Park, en nästan 1 000 kvadratkilometer stor nationalpark, som huserar såväl elefanter som fåglar och leoparder. Här njuter ni av en morgonsafari. Efteråt beger ni er tillbaka till hotellet för att spendera ett par timmar vid poolen, innan ni under eftermiddagen åker iväg på ytterligare en safari i skymningen.

Dag 10

Efter frukost fortsätter turen längs Sri Lankas sydkust, där ni får uppleva ett par dagars sol och bad. Ni bor på valfri ort; Bentota eller Hikkaduwa brukar vara populära strandstopp. Efter några dagars avkoppling, lämnar ni åter Sri Lanka. Vill ni förlänga resan kan ni med fördel åka vidare till Maldiverna eller Indien, som ligger nära till hands geografiskt.