

RESEFÖRSLAG KINA



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. Det är nattflyg till Beijing och man landar morgon eller förmiddagen efter.

Dag 2

Efter landning väntar er chaufför på er och kör er till valt hotell.

Idag besöker ni Himmelska fridens torg, som är platsen där många händelser utspelats och som kommit att forma Kinas historia. Platsen måste ses som världens största torg och här sjuder det av liv. Bredvid torget ligger Förbjudna staden med de mäktiga röda murarna, de gulglaserade takpannorna i form av bamburör, drakmålningarna i blått och grönt och guldornamentiken. Det sägs att det finns 9 999 rum i denna gigantiska anläggning, där kejsaren var den ende man som fick stanna kvar nattetid och där rikedomarna var omåttliga, makten nyckfull och intrigerna otaliga bland konkubiner och eunucker, som lär ha uppgått till ofattbara 10 000.

En lättare middag innan det är dags att vila huvudet på kudden efter en lång och intressant dag.

Dag 3

Idag är det dags för ett besök i Himmels Tempel, som är en av många sevärdheter i Kina som finns upptagna på Unescos världsarvslista. Det var här kejsaren offrade till gudarna två gånger om året och bad om rika skördar. Hela tempelområdet, med dess vackra byggnader, ligger inbäddat i mjuk grönska och är en naturlig mötesplats för Beijingborna. Vi tar en skön promenad genom området och låter oss fascineras av kineserna som sjunger, spelar instrument eller tränar Tai-Chi i denna kejsarliga miljö.

Ni fortsätter till de äldre och ursprungliga delarna av Beijing som kallas hutonger.

Dessa bostadsområden har nästan försvunnit då de har fått ge vika åt moderniseringen av Beijing, men vissa delar har lyckligtvis räddats åt eftervärlden. Med cykelrickshaw besöker ni dess trånga gränder och får en inblick i hur människor bor och dessutom bjuds det på lunch hemma hos en kinesisk familj.

Dag 4

Efter frukost bär det av till den Kinesiska Muren som är ett av Kinas mest spektakulära utflyktsmål. Muren, vilken byggdes för mer än 2000 år sedan, är 6000 km lång och slingrar sig fram genom det

bitvis kuperade landskapet. Under någon timme förverkligas det som många av oss drömt om – att vandra på detta enorma byggnadsverk. På kvällen middag med Peking Anka och sedan en klassisk Peking Opera.

Dag 5

Dagen har ni till eget förfogande. Varför inte stiga upp i ottan och bege sig till närmaste park och upplev morgongymnastik i alla olika former som lokalbefolkningen utövar. Kanske det blir till att finslipa sin talang i konsten att pruta när det är dags för shopping på en Beijings största shoppingmarknad, Yaxiu market? Vi kan också rekommendera att vara med på en traditionell teceremoni, som brukar vara en minnesrik upplevelse.

Dag 6

Transfer tidig morgon till flygplatsen och flyg till Xian. Ni blir mötta här och åker direkt till Ming-kejsarens gamla armé i terrakotta. Det är flera spännande utgrävningsplatser att besöka. Man brukar säga att Kina skapades här. Er guide tar er med på en tur genom staden där Sidenvägens kamelkaravaner lastades med rikedomar under Tangdynastin för 1 300 år sedan. Då var Mittens rike redan etablerat, det hade Ming-kejsaren Shi Huangdi sett till att ordna innan han dog 210 f Kr och begravdes i skydd av sin underjordiska terrakottaarmé.

Dag 7

På morgonen blir det en promenad genom Xians stadsportar, som omger hela innerstaden, och ni får också gå en bit på stadsmuren. Vill ni kan ni också hyra en cykel och göra en tur runt stan idag. Efter några timmar på fri hand går resan vidare med flyg till södra Kina och Guilin. Vid ankomst väntar transfer och incheckning på valt hotell.

Dag 8

Nu har ni kommit långt ner i söder där floden Li flyter fram mellan de sköna sockertoppsbergen. Här har ni tid att njuta av den vackra naturen och det charmiga området. En båttur på floden är ett måste och likaså ett besök i Yangzhou, som är en mindre stad (med kinesiska mått) och ligger vackert inbäddad mellan bergen och floden. Stadskärnan är byggd i klassisk kinesisk stil med smala charmiga gator och låga gammeldags hus.

Dag 9

Ett par dagar här är som balsam för själen innan resan går vidare mot de stora städerna Hong Kong eller Shanghai eller kanske Guangzhou. Möjligheterna är oändliga! Ett vanligt alternativ är att avsluta i Hong Kong, som är en ö och stad helt olik alla andra. Här kan ni bo på själva ön eller på fastlandet Kowloon och se Hong Kong upplyst på kvällen. Hör av dig så tar vi fram ett skraddarsytt förslag som passar just dig!