

RESEFÖRSLAG ECUADOR MED GALAPAGOS



Dag 1

Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att komma till Ecuador och Quito måste man byta flyg en gång och detta görs med fördel i Europa. Ankomst till Quito samma eftermiddag/kväll och här möts ni av vår lokala representant, som eskorterar er till hotellet i centrala Quito.

Dag 2

Heldag i Quito med guide. Staden ligger på imponerande 2800 meter över havet och flankeras av mäktiga vulkantoppar på ena sidan och en djup dalgång på den andra. I hjärtat av staden ligger de gamla historiska kvarteren med sina vackert utsmyckade kolonialbyggnader, mängder av kyrkor och mysiga gränder och torg. Från Berget El Panecillo har man en fantastisk utsikt över Quito.

Tillsammans med er lokala guide promenerar ni i de historiska delarna av staden. Ni besöker den lokala marknaden, hantverkarkvarteren La Ronda, en småskalig chokladtillverkare och äter lunch på ett av Quitos allra bästa hotell, Casa Gangotena. Innan ni avslutar med utsikten från El Panecillo, hinner ni med det mycket intressanta arkeologiska museet Casa del Alabado.

Dag 3

Efter frukost har ni privat transfer till flygplatsen utanför Quito och flyg till Coca i Amazonas

Från flygplatsen åker ni buss en kort sträcka till kajen där en motorbåt väntar. Härifrån åker ni cirka 2 timmar på floden djupt in i regnskogen, för att sedan sista biten byta färdstätt till en större kanot, som paddlas fram. Med andra ord, redan på transferen till ert boende väntar den första naturupplevelsen i Amazonas! Tänk på att ta med dig det du behöver under transferen i ditt handbagage, då resten av bagaget transporteras separat.

På eftermiddagen får vi en introduktion till de kommande dagarna och strax därefter startar den första utflykten, Matapalo Trail, en kortare promenad i djungeln.

Dag 4

Heldag i Amazonas. Redan klockan sex är det väckning och frukost för att klockan sju starta morgonens aktiviteter. Ni börjar med en promenad till det cirka 36 meter höga utsiktstornet. Här uppe, i höjd med trädtopparna, har ni stora chanser att se regnskogens mångfald i färgstarka fåglar, som till exempel tukan, men också andra djur, som apor eller till och med en sengångare.

På vägen tillbaka går ni Tucaneta Trail, där er lokala guide visar olika typer av medicinalväxter, som fortfarande används av lokalbefolkningen.

För den som vill, fortsätter förmiddagen till vackra Mandi Cocha Lagunen. Här hoppas man får se, bland annat, jätteuttern. Åter till lodgen för lunch och lite tid att koppla av.

På eftermiddagen vandrar ni på Charapa Trail och spanar efter olika däggdjur, reptiler och fåglar. Ta chansen att paddla kanot på lagunen och beundra den fantastiska solnedgången över Amazonas.

När mörkret faller letar ni efter nattdjuren tillsammans med er guide. Har ni tur ser ni de röda ögonen på kajmanerna och är det klart väder passar ni på att skåda på stjärnhimmeln

Dag 5

Heldag i Amazonas. Väckning och frukost klockan sex och därefter tar ni er ut till Napofloden, varifrån ni åker motorbåt till "the clay licks". Hundratals papegojor och parakiter i olika färger samlas på ett och samma ställe för att slicka i sig den minarealrika leran, en helt fascinerande upplevelse! På väg tillbaka till er lodge stannar ni till och besöker en lokal liten by, där ni får en inblick i hur folket i Amazonas lever.

Efter lunch handlar allt om apor – allt från Howler Monkey och deras imponerande skrik till världens minsta apa, Pigmy Marmoset. Under kvällen väntar ännu en spännande djungelpromenad i mörkret. Ta med din ficklampa!

När ni inte deltar i någon av de planerade utflykterna, finns det möjlighet att paddla kanot eller simma i lagunen, boka en massagetid på lodgens mysiga SPA eller bara koppla av i en hängmatta eller på ert rum. Ibland räcker det med det lilla för att få en stor upplevelse. Att ligga i en hängmatta djupt inne i regnskogen och lyssna på alla ljud är just en sådan upplevelse.

Dag 6

Transfer tillbaka till Coca, samma väg som ni kom, och flyg till Quito och transfer till et hotell i Quito. Resten av dagen på egen hand

Dag 7

Idag har ni två val. Ni kan antingen stanna kvar och ta det lugnt och njuta av Quito på egen hand *eller* så följer ni med på en heldagsutflykt till Otavalo, Sydamerikas mest välkända indianmarknad. I regionen finns en stark tradition inom hantverk och då framförallt inom textil och läder. På marknaden hittar man ett enormt utbud av till exempel ponchos, filter, dukar och väggbonader. Hit kommer folk från hela trakten för att för att köpa och sälja sina varor. Här får ni uppleva de indianska traditionerna och färgrikedomen på marknaden är imponerande. Utflykten är cirka 8 timmar.

Dag 8

Tidig transfer, med frukostlåda, till Quito flygplats för att flyga till Galapagos.

Flygplatsen ligger på ön Baltra och här finns, förutom just flygplatsen, inte mycket annat. Därför åker ni buss en kort sträcka till kajen vid Itabaca-sundet och åker båt, cirka 10 minuter, över till Santa Cruz

Island. Härifrån väntar en ny busstur, på cirka 45 minuter, till den lilla staden Puerto Ayora. Åter dags att byta färdmedel, nu till motorbåt och den tar er på några minuter till Finch Bay Eco Hotel. Från Puerto Ayora kan man endast komma hit med båt.

Antingen åker ni direkt till hotellet från flygplatsen, alternativt gör ni en kombinerad transfer och utflykt. På Santa Cruz högland hittar man nämligen det djur som Galapagos är mest känt för; jättesköldpaddan.

Åker ni direkt till hotellet, besöker ni sköldpaddorna efter lunch. Under utflykten kommer ni också att få gå in i en av de lavatunnlar som finns på dessa vulkaniska öar. Tunnlarna bildades av lavaflödena, under utbrotten som gjorde att Galapagos olika öar uppstod.

Dag 9

Heldagsutflykt med yachten Sea Lion till South Plaza och Punta Carrion. Båten tar max 20 personer och har två guider ombord.

Ni börjar med att åka till Punta Carrion, på nordöstra Santa Cruz för att snorkla. Här finns grunda rev och mangroveskog, vilket gör det perfekt för snorkling. Ni får se diverse färglagda fiskar och, om ni har riktig tur, även sjölejon och hajar. Att snorkla med de lekfulla sjölejonerna runt omkring sig är en riktigt häftig upplevelse!

Under eftermiddagen åker ni till den lilla ön South Plaza. Längs dess dramatiska, klippiga kustlinje har ni chansen att se bland annat sjölejon, landlevande och marina leguaner, förutom alla olika typer av havsfåglar. Här kommer ni också att gå iland för att upptäcka detta helt makalösa och vackra landskap och de djur som lever här - vita stränder, svarta lavalandskap, turkost hav och de knallorange krabborna "Sally Light Foot!"

Dag 10

Heldagsutflykt med båt till Bartolomé Island med yacht Sea Lion. Ni tar bussen till norra Santa Cruz till Itabaca-sundet där Sea Lion väntar på er. Härifrån åker ni till, det kanske mest fotograferade landskapet på Galapagosöarna, Pinnacle Rock på Bartolomé Island. Sjölejon, pingviner och havssköldpaddor är det man hoppas på idag. Ni snorklar från båten och går också iland på ön för att ta er de nästan 400 trappstegen uppför, till öns högsta punkt. Härifrån har ni en hisnade utsikt över Pinnacle Rock och lavalandskapet.

Dag 11

Heldagsutflykt till Tortuga Bay och Charles Darwin Forskningsstation på Santa Cruz Island

Strax sydväst om ert hotell och Puerto Ayora hittar ni Tortuga Bay. Denna vita sandstrand är en av de vackraste på Galapagos, men är mest känd för havssköldpaddorna, som gärna lägger sina ägg här. Ni når Tortuga Bay efter en cirka 2 km lång promenad och längs vägen får ni se olika typer av Darwin-finkar och havsfåglar. För den som vill, finns möjlighet till att paddla kajak, snorkla och surfa.

På eftermiddagen besöker ni Charles Darwins Forskningsstation i utkanten av Puerto Ayora. Här får ni också se de ikoniska jättesköldpaddorna en gång till.

I september 1835 kom Charles Darwin till Galapagosöarna och stannade ungefär fem veckor, då han studerade geologi och biologi på fyra av öarna. Han skrev sedan boken Om arternas uppkomst, till stor del inspirerad av materialet han samlade på öarna.

Dag 12

Sista dagen på Galapagos har ni inget program inbokat.

VN passar på att njuta av ert fina hotell, badar i det ljumma havet, tar taxibåten in till Puerto Ayora eller bara laddar batterierna och smälter alla intryck från resan, innan det är dags för den långa hemresan.

Dag 13

Efter frukost startar ni med motorbåt till Puerto Ayora, därefter buss över ön till Itabaca-sundet, lilla färjan över till Baltra och slutligen buss den sista biten till flygplatsen. Härifrån flyger ni tillbaka till fastlandet och Guayaquil. Ni hämtar ut ert bagage och checkar in på nytt för att flyga tillbaka till Europa.

Dag 14

Ankomst Skandinavien

Självklart kan man också kryssa i Galapagos övärld, istället för att bo på hotell på en av öarna. Då har man möjlighet att nå öar lite längre ut i arkipelagen.